

Vietnam 2019

Reis schema in rood –stippelijijn is vliegtuig

100.000 VDN = euro 4,-



Woensdag **17 juli** vertrek vanaf station Landgraaf om **10.49** vanaf **spoor 3** naar Aken. Aankomst 11.13 uur. Om **11.39 uur op spoor 9** vertrekt de ICE15 naar Frankfurt Flughafen, met aankomst om 13.16 uur.

Vertrek vliegtuig om **17.35 uur** met Qatar Airways van Frankfurt Airport naar Doha met **vluchtnummer QR68** - vervolgens om **01.40 uur** door naar Bangkok met **vluchtnummer QR834**. Aankomst Bangkok om 12.40 uur.

5 uur tijd om glimp op te vangen van Bangkok en wat te eten.

Op **18 juli** met taxi / bus van Bangkok Suvarnabhumi Airport naar Bangkok - Don Mueang (20 km) - **18.25 uur** met **vlucht FD644**



19 juli dag in Hanoi, waar de omgeving rond het Hoan Kiem meer ideaal is om te ontsnappen aan het drukke verkeer van Hanoi. Het is ook een populaire plek bij de locals en is dus ideaal om “mensen te kijken”. Ten noorden van het Hoan Kiem meer ligt de oude wijk. Dat de oude wijk sinds de 15de eeuw het commerciële hart is van de stad, is goed zichtbaar. Hier vind je massa’s restaurants, shops, guesthouses, straatverkopers en tempels. En vergeet vooral niet om af en toe eens omhoog te kijken om de prachtige architectuur te bewonderen. Het bier is er, naar westerse normen, spotgoedkoop. Eén van de populairste Bia Hoi bars is de “Bia Hoi Corner” op de hoek van Luong Ngoc Quyen en Ta Hien. De meest populaire waterpoppengroep in Hanoi is “Thang Long Waterpuppet”. Zij spelen meerdere keren per dag in het Kim Dong Theater. Deze oase van rust in het anders zo chaotische Hanoi, was de 1ste universiteit van Vietnam. Tal van slimme breinen hebben hier in de loop van de geschiedenis les gevolgd. Het prachtige complex heeft 5 ommuurde binnenplaatsen en mooie, goed onderhouden tuinen.



2e overnachting 19/20 juli ook in **Hestia Hotel**.

20 juli om 07.30 uur vertrek met bus vanuit Hanoi, vanaf Cat Ba Express Hanoi Stop (1500m van hotel), naar Halong Bay en Cat Ba - 3 uur met bus en 1 uur met boot.

Busreservering: B6D551 (geboekt via Baolau)

Op Cat Ba zuidelijke eilanddeel dwars oversteken (800m) voor boot naar Monkey Island. Meteen boot nemen en inchecken op resort, of middag op Cat Ba en daarna naar resort.



Of na inchecken weer terug voor boottocht vanuit Cat Ba door Ha Long Bay in middag.

3e en 4e overnachting 20/22 juli in **Monkey Island resort**.

Telefoon: +84968156859 (reservering 2193743041).



21 juli beschikbaar voor toertocht met brommer over Cat Ba en wandeling naar hoogste punt voor mooi uitzicht over Ha Long Bay.

22 juli tot 15 uur op Cat Ba - bezichtigen of boottocht in de ochtend - om 15.30 uur bij busstop van Cat Ba Express Cat Ba Stop (waar we 2 dagen eerder zijn aangekomen) voor terugreis met boot en bus naar Hanoi.

Busreservering: 591E24 (geboekt via Baolau)

Rond 19.30 aankomst in Hanoi—met taxi naar volgende busstation My Dinh Bus Station (25 minuten verderop) - om 21 uur vertrekt de nachtbus naar Ha Giang—duur 8 uur, aankomst rond 5 uur in Ha Giang.

Busreservering: EE5EB1 (geboekt via Baolau)

23 juli na aankomst in Ha Giang - ontbijt en bijkomen van busreis - brommer huren - op weg naar Van Dong, ongeveer 120 km over de QL4C (reistijd 5 uur, verdeeld over de dag) - onderweg mooie landschappen en bezienswaardigheden zoals: Dong Van Karst Plateau Geo-Park - Heaven's Gate Pass - Tam Son - Mien River valley - ruines van fort van Cán Tỷ - Yen Minh - H'mong volk en het voormalige palis van hun koning - soja bonen plantages, met lokaal zoete mais en bamboestruiken en Nine-Turn Pass.



Ha Giang Loop



Overnachten van 23 op 24 juli n Van Dong - in **Hoang Ngoc Hotel**

Telefoon: +84913332369 (reservering 2810120802).

24 juli - volgende route van Ha Giang loop over 100 km (4 uur) via Meo Vac naar Du Gia (weg QL4C) - met weer wonderbaarlijk landschap met bezienswaardigheden zoals: Ma Pi Leng Pas - Nho Que River valley - daarna weg DT176 bij Mau Due kruising via mooiste uitzichten naar Du Gai.



Overnachten van 24 op 25 juli in Du Gai—in **Du Gai Homestay**

Telefoon: +84357720252 (reservering 3677475915).

25 juli - laatste route van de Ha Giang loop van Du Gai terug naar Ha Giang over 70 km (2,5 uur). Omdat deze route erg slecht is, nemen we de doorsteek (gele route) naar Tam Son town in het westen en dan de rode route naar Ha Giang in het zuiden.

Tegen de avond eten in Ha Giang voor vertrek nachtbus om 19.30 vanaf Ha Giang Bus Station - duur 8 uur met aankomst in Hanoi My Dinh Bus Station om 3.30 uur dan taxi naar Hanoi trein station

Busreservering: EE5EB1 (geboekt via Baolau)

26 juli vertrekt om 6 uur de trein naar Ninh Binh—duur 2.15 uur.

Trein reservering: C9788F (geboekt via Baolau)

In Ninh Binh zie je overal waar je kijkt gigantische kalkstenen rotsformaties, soms wel 200 meter hoog. Daartussen vind je groene rijstvelden, rivieren, meren en hier en daar een grot. Hier ervaar je het echte plattelandsleven van Vietnam. De boottocht bij Tam Coc duurt ongeveer 1,5 uur maar je kan ook een tour van 3 uur maken door bijvoorbeeld Trang An.

Op **27 juli** kunnen we een fiets of brommer huren om de omgeving te verkennen of een boot tour maken door het Cuc Phuong National Park (vroeg of laat op de dag), de 8 pagodas in de omgeving bekijken met de Bich Dong Pagoda als mooiste of we nemen de behoorlijke zware klim van zo'n 20 minuten traplopen naar het Hang Mua viewpoint (bij voorkeur voor 6 uur).



In Ninh Binh overnachten we 2 nachten van 26 tot 28 juli in **Nguyen Shack**, een bijzondere plek.
Telefoon: +842293618678 (reservering 2313305227).



Op **28 juli** nemen we om 17.38 uur de trein vanuit Ninh Binh railway station terug naar Hanoi railway station. Daar komen we 's avonds na 2.20 uur reistijd aan om 19.58 uur, waar om 20.45 uur de trein naar Dong Hoi vertrekt - reisduur 9 uur en aankomst in Dong Hoi om 6.55 uur.

Trein reservering: ECCF94 en DL4WEF (geboekt via Baolau)

Op **29 juli** komen we vroeg aan in Dong Hoi voor een bezoek aan het Phong Na Ke Bang nationaal park met spectaculaire grotten: Phong Nha-Ke Bang grot, de Tien Son grot en de Thien Duong grot of "Paradise Cave", tropische regenwouden, boottocht, georganiseerde tour met Phong Nha Farmstay of de Nuoc Mooc Eco-Trail en de turquoise rivier. Deze dag besteden aan jungle tour, waarin we verder het park in gaan.



We overnachten van 29 op 30 juli in **Phong Nha Garden House in Phong Nha.**

Telefoon: + 84778508898(reservering 2535152404).



30 juli vroeg op en tot 14 uur beschikbaar voor boottochten naar grotten.

Daarna tijdig vertrekken met bus terug naar Dong Hoi om daar op 16.34 uur de avondtrein te nemen naar Hue - reisduur 3.10 uur met aankomst om 19.45 uur.

Trein reservering: DF9F76 (geboekt via Baolau)

Van 30 juli op 1 augustus overnachten we 2 nachten in **Duc Tai 22 Guesthouse** in Hue.

Telefoon: +84935156565 (reservering 2171376586).



31 juli - bezichtiging van de historische keizerstad Hue met de ruïnes van de 'Verboden Purperen Stad' en de keizerlijke paleizen, pagodes, bastions, overdekte wandelgangen, grachten en theater - het Keizerlijke Theater, de Keizerlijke Bibliotheek en het Dien Thopaleis - De keizerlijke tomben uit de Nguyen dynastie bevinden zich ten zuiden van Hué bij het dorpje Thuong Hai - de Thien Mu Pagode aan de andere zijde van de Song Huong oftewel de Parfum rivier - de Notre Dame kathedraal en de prachtige oude houten Thanh Toan brug.





Op **1 augustus** huren we een scooter voor een fantastische tocht van Hue via Danang naar Hoi An. De reis tussen Hue en Hoi An bedraagt zo'n 160 kilometer. Vanwege de slingerwegen en hoogteverschillen moet je hier een volledige dag voor uittrekken (circa 8.00 tot 17.30 uur). Het mooiste deel van de reis gaat over de Hai Van Pass, ook wel Wolkenpas genoemd. Van hieraf heb je een spectaculair uitzicht over de baai. Maar ook de Vietnamese 'country side', lokale vissersdorpen, een stukje Highway 1 langs mooie meren, slingerwegen de bergen in met constant uitzicht op kliffen, baaien en stranden, de mooie Lap An Lagoon, de Marble Mountains én de Elephant Springs; een waterval waar je kunt zwemmen, zijn erg mooie stops onderweg.

Bij diverse hostels en guesthouses in Hue kun je deze trip boeken; je huurt een scooter voor een enkele reis en het hostel/guesthouse zorgt voor het transport van je bagage. Deze wordt veilig per bus naar je eindbestemming vervoerd en staat bij aankomst voor je klaar in jouw accommodatie.



We overnachten van 1 op 2 augustus in **7S Hoi An Local Villa** te Hoi An.
Telefoon: +84903100517 (reservering 2171365434).





's Avonds ontdekken we Hoi An, een heel leuk stadje met veel historische gebouwen. Je wandelt door smalle straatjes, omlijst door oude koopmanshuizen met vrolijk gekleurde lampionnetjes. Het centrum bestaat uit enkele hoofdstraten waarvandaan verschillende zijstraten je naar andere bezienswaardigheden leiden. Tegen een kleine vergoeding krijg je toegang tot dit meest populaire deel van Hoi An. De kaartjes zijn tevens geldig voor het bezoeken van enkele historische bezienswaardigheden in de stad. De meest interessante bezienswaardigheden vind je aan de Tran Phu. Deze straat wordt ook wel de hoofdstraat van het historische centrum genoemd. Je treft hier vooral leuke winkeltjes en onder ande-



re het Museum voor Handelskeramiek, het gemeenschapshuis Phuc Kien, Museum voor Sa Huynhcultuur, Quan Congpagode en de Japanse Brug 'Chua Cau'. Andere interessante straten in het oude centrum zijn: Nguyen Thai Hoc, met daaraan het historische huis van Quan Thang. En de straten Le Loi en Bach Dang. Vanaf de Bach Dang heb je een mooi uitzicht op de Thu Bonrivier.

2 augustus is de hele dag beschikbaar om rond te hangen in dit stadje of toch nog iets ondernemen rondom Hoi An. De allerleukste manier om het landschap en de stad Hoi An te verkennen, is per fiets. Het historische stadsdeel is autovrij. Vanuit het centrum van Hoi An fiets je binnen korte tijd naar de rijstvelden en het achter liggende landschap. Vaak zie je boeren met typische rieten punthoeden bezig op hun land en tref je misschien zelfs een boer die aan de wandel is met zijn buffel. Het is heel goed te doen om vanuit Hoi An naar het prachtige zandstrand An Bang te fietsen. De afstand zal ongeveer vier kilometer bedragen. Aan het strand zijn leuke strandtentjes en beachbars waar je iets te eten of te drinken kunt bestellen.

De oude Chamstad My Son is een pareltje uit de geschiedenis van Vietnam. Dit tempelcomplex, wat zo'n zeventig kilometer ten westen van Hoi An ligt, heeft prachtige heiligdommen die hun herkomst vinden tussen de vierde en dertiende eeuw. De tempels vertegenwoordigen een belangrijke plaats binnen het hindoeïsme in Vietnam. Van de bijna zeventig oorspronkelijke tempels zijn er nog enkelen in redelijk goede staat te bezichtigen. Ondanks dat veel tempels niet meer zijn dan een ruïne, is deze plek echt de moeite waard. De bergachtige omgeving en de deels met groene planten begroeide restanten geven deze bijzondere plek een mysterieuze uitstraling.



De avond van 2 augustus vertrekt om 20.05 uur de nachttrein, die 's morgens om 6 uur, na 10 uur, aan komt in Nha Trang.

Trein reservering: 9AF7F7 (geboekt via Baolau)

Op **3 augustus** laten we Nha Trang snel links liggen en we regelen vervoer naar Da Lat, een tocht van 140 km met een bus of prive van.

Naast de mooie koloniale gebouwen zie je in en rondom Da Lat veel fruitteelt, er zijn vooral veel aardbeinvelden. De Truc Lam Pagode is een boeddhistisch klooster op een paar kilometer buiten de stad. Het tempelcomplex ligt bovenop een hoge berg, en je komt er door de ruim twee kilometer lange kabelbaan te nemen. Vanuit de gondel heb je al geweldige uitzichten over de omgeving, maar eenmaal boven valt ook nog genoeg te bekijken. De prachtige tempel en de omliggende tuinen zijn een baken



van rust en een heerlijke plek om te wandelen. Na je bezoek aan de tempel kun je bovendien de trap naar beneden nemen, en nog een kijkje nemen bij het Ho Tuyen Lam. Een schitterend blauw meer dat wordt omringd door bergen en dichte bossen.

Van 3 t/m 5 augustus overnachten we 2 nachten in het **NK.Dalat Hotel** te Da Lat.



Telefoon: +84843451975 (reservering 2171329285).



Op **5 augustus** reizen we door met de bus naar Cat Tien 90 km verder oostwaarts, naar het Nam Cat Tien Nationaal park. Om het park binnen te komen moet je met een ferry de rivier oversteken. Dit kost € 2,50. De ferry gaat de hele dag door op- en neer. In het park kan je in de eerste plaats natuurlijk heel goed hiken. Ook kan je in het park fietsen huren waarmee je werkelijk prachtige fietstochten kunt maken over de geasfalteerde paden. Op deze manier kan je relatief snel het park verkennen. Als de zon opkomt zie je de gibbons hoog in de bomen rondslingeren. Een heel bijzondere ervaring!



In het park leven beren, gibbons, krokodillen, herten en zelfs olifanten. Helaas laten deze dieren zich niet allemaal vaak zien en leven sommige dieren diep in de jungle. Je kunt in het park een gids vragen om met je mee te gaan op excursie. Een gids kan je helpen met het spotten van wildlife en je meer vertellen over het leven van de dieren in het park.

Van 5 t/m 8 augustus overnachten wij in de **Green Bamboo Lodge Resort** en de **Cat Tien River Lodge** te Cat Tien aan de rivier bij de ingang van het park.



Een aanrader voor een dagtrip in het park, is een bezoek aan het krokodillenmeer. Je vindt dit meer op een paar uur lopen van de ingang van het park. Het wordt aangeraden om deze hike met een gids te doen. Als je wilt kan je een gedeelte van de route afleggen op de fiets. Dit is uiteraard de snellere optie.



6 en 7 augustus de hele dag beschikbaar voor het park.

Bij het krokodillenmeer zie je als je geluk hebt de krokodillen rondzwemmen. Maar ook zonder krokodillen is het uitzicht over het meer én de wandeling ernaar toe indrukwekkend en zeker de moeite waard. Je kunt ook een gibbontrekking doen met een gids. Je vertrekt vroeg in de morgen (rond 4:30 uur) omdat de gibbons 's ochtends het meest actief zijn. De gibbons maken in de ochtend een hard en hoog geluid. Samen met de gids volg je dit geluid net zolang tot jullie de gibbons hebben gevonden.

8 augustus regelen we vervoer om met de bus of een privé-van door te reizen naar Phan Tiet aan de kust. De reis van 140 km zal zo'n 3 uur duren.

Dan hebben we de middag beschikbaar om Mui Ne te verkennen en/of lekker naar het strand te gaan.



Van 8 op 9 augustus overnachten wij in **The Bay** te Mui Ne.

Telefoon: +84 377 710 629 (reservering 3930869456).





9 augustus nemen we om 9.31 uur de trein vanuit Binh Thuan nabij Phan Tiet naar Nha Trang. We genieten van de mooie uitzichten. Om 13.33 uur komen we aan in Nha Trang.

Trein reservering: 5XV8JL (geboekt via 12Go Asia)



Na inchecken de rest van de middag lekker aan het strand vertoeven, en 's avonds een indruk krijgen van het vertier in dit toeristenbolwerk.

Van 9 op 10 augustus overnachten wij in de **Moonlight Bay** te Nha Trang.

Telefoon: +842586523399 (reservering 3188361177).



10 augustus op tijd (8 uur) naar vliegveld van Cam Ranh waar om 10.25 uur het vliegtuig van Vietjet Air vertrekt naar Ho Chi Min City. Daar komen we na een uur vliegen aan. We checken uit en vervolgens weer in voor de vervolgvlucht met Vietjet Air van 13.30 uur naar Phu Quoc. Aankomst 14.35 uur. Dan naar onze accommodatie in het midden, aan de oostkust, van het eiland.



Van 10 op 13 augustus overnachten wij 3 nachten in **Dugong Resort** te Phu Quoc.
Telefoon: +842976617666 (reservering 3162145959).



11 en 12 augustus zijn vooral dagen om te relaxen. Nog behoefte om er op uit te trekken, dan zijn de verschillende watervallen rondom Duong Dong Town, zoals Suoi Da Ban en Suoi Tranh, zeker de moeite waard. We kunnen ook cashew en peper plantages bezoeken. Er zijn veel verlaten stranden die je met een brommer kunt opzoeken. Of we brengen een bezoek aan de Duong Dong markt vroeg in de ochtend.



Op **13 augustus** zijn Roger en Esther tegen 12.30 uur op het vliegveld van Phu Quoc. Om **13.55 uur** vertrekt **vlucht PG955** van Bangkok Airways naar Bangkok Suvarnabhumi Airport, met aankomst rond 15.45 uur.

Van hetzelfde vliegveld vertrekt op 14 augustus om **2.10 uur vlucht QR837** van Qatar Airways naar Doha, aankomst 05.30 uur. Om **08.05 vertrekt vlucht QR67** naar Frankfurt met aankomst om 13.40 uur.

Om **16.46** vertrekt vanaf **spoor 7** op het station van Frankfurt airport de **ICE 12 naar Aken**, met aankomst om 18.16 uur. Om **18.45** vertrekt de trein op **spoor 7** naar Landgraaf, met aankomst om 19.07 uur.

Kyle en Milou nemen op **14 augustus** vanuit Phu Quoc een vlucht naar Pattaya, waar ze nog een week backpacken op de Thaise eilanden.

15 t/m 20 augustus: backpacken Thaise eilanden

21 augustus : naar bangkok

Op **21 augustus** om **19.40 uur** met **vlucht QR981** van Qatar Airways naar Doha, met aankomst om 22.50 uur. Om **1.40 uur** op 22 augustus vertrekt **vlucht QR67** naar Frankfurt met aankomst om 07.10 uur.

Om **10.37** vertrekt vanaf **spoor 7**, Regio 3 op het station van frankfurt airport de trein naar Mainz Hbf, met aankomst om 10.58 uur. Om **11.20 uur** vertrekt de trein op **spoor 3a/b** naar Koln met aankomst om 13.05 uur. Om **13.43** vertrekt de trein vanaf **spoor 6 (D/G)** naar Aachen, met aankomst 14.16 uur. Daar vertrekt om **14.45** uur de trein vanaf **spoor 7** naar Landgraaf, met aankomst 15.07 uur.